

Hamnboularnas Historia.

En kort historik om föreningens födelse och snabba tillväxt, från ett fåtal entusiaster till ett 80-tal medlemmar på fem år.

Vid småbåtshamnen i Ystad arrenderade Ystad båtklubb ett stycke mark där man byggt ett klubbhus och anlagt några bouleanor. Klubben hade för att få fler medlemmar organiserat en underavdelning för intresserade boulespelare. Under tjugo års tid i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet växte antalet spelare successivt, medan antalet båtägare minskade. Huvudklubben önskade då bli självständigare och år 2012 organiserade man om klubben till en renodlad båtklubb och uteslöt boulevdelningen som lades ner. I oktober samma år samlades 29 vilna boulere till ett informellt möte initierat av Jens Hansen och med Bo Lagergren som ordförande.

De beslut som fattades var att vi skulle spela i Korpens regi men bibehålla boulegruppen som ett kamratsällskap med fortsatt utnyttjande av befintliga bouleanor vid hamnen. Träningar liksom klubbävlingar fortgick som vanligt men i begränsad omfattning. Även den traditionella julfesten genomfördes. Med utträdet ur båtklubben stod vi utan klubbhus och därmed möjligheten till den trivsamma samvaron efter avslutade speldagar med: kaffe och kakor till det facila priset av 5 sek och mycket eftersnack.

Trots detta fortsatte ett troget gäng att spela vidare på de något skamfilade banorna som kommunen stod som ägare till.

Under vinterhalvåret var det en mindre skara spelare som skrapade snö och höll igång spelandet, medan större delen anslöt sig till Korpen och spelade på deras nyanlagda banor i Sandskogen vid gamla skjutbanorna.

Gruppen vid båtklubbens hus liksom tidigare medlemmar kallades sedan till ett möte den 19:e juli 2013 på Malmövägen 11B för att efterhöra intresset att mer formellt bilda en ny bouleklubb med basen vid de gamla banorna. Mötet hade förberetts noga och kallelse med dagordning var utsänd i god tid. Av de 25 personer som visat intresse, deltog 13 stycken vid mötet.

Mötesdeltagarna var eniga om att bilda en ny bouleklubb med stadgar enligt Riksidrottsstyrelsens rekommendation men anpassade för våra behov.

Föreningens namn fastställdes till Hamnboularna.

Man valde också en interimsstyrelse bestående av Jens Hansen, ordförande och Kurt Henriksson och Carsten Bengtsson som ledamöter.

Interimsstyrelsen som fungerade under hela 2013, hade till uppgift att undersöka vad som krävs för att legitimera föreningen och ta kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att vi fick behålla befintliga banor och undersöka vilka möjligheter det förelåg att söka bidrag till klubben.

Interimsstyrelsen lämnade sedan förslag på speldagar, medlemsavgifter, tävlingsdagar och startavgifter.

Under året 2013 fortlöpte föreningen som tidigare, men med begränsat antal deltagare och en begränsad ekonomi.

I januari 2014 var vi sedan mogna att vid ett årsmöte besökt av 14 medlemmar fatta alla beslut som krävdes för att officiellt bilda föreningen Hamnboularna. Den första ordinarie styrelsen valdes och bestod av Bo Lagergren, ordförande, Jens Hansen, sekreterare och Per-Arne Bengtsson, kassör. Beslut fattades även vad avser de ärenden interimsstyrelsen arbetat med och denna avslutade därmed sitt arbete.

Julfesten det året hölls i Odd Fellows festlokal på Missunnavägen och blev väldigt lyckad.

Samma år togs kontakt med såväl Ystad Kommun som nio stycken bouleföreningar i och runtom Ystad för att undersöka intresset för inomhusbanor. Resultatet blev att intresse fanns, men att hjälpa till med finansiering och skötsel saknades helt.

Under året lämnades även in den första ansökan till kommunen om att få en s.k. Bajamaja i närheten av banorna. Detta avvisades dock och har trots många försök ännu inte bifallits.

Årsmötet 2015 som omfattade föregående års verksamhet hölls i mars med 16 närvarande medlemmar av 24 betalande. Utöver stadgeenliga punkter togs även frågan angående gemensam klubbklädsel upp och Lars Andersson visade förslag på en keps med texten "Hamnboularna Ystad". Detta var början till vår nuvarande ljusblå klädsel bestående av keps, T-shirt och jacka.

Under året 2015 arbetade speciellt Per-Arne Bengtsson med att söka kontakt med ansvariga inom kommunen för att få hjälp med nödvändig utrustning av banorna och kringliggande område. Kommunen har senare i stor utsträckning varit behjälplig att lägga om banorna och rensa upp runt dessa. Vi sökte också samarbete med Wiking Petanque på Bornholm för att få till stånd en klubbävling på våra banor. Detta utföll till stor belåtenhet från båda klubbarnas sida och gav även plats i YA med såväl text som bilder.

Årsmötet utsåg även vår första hedersmedlem, Göte Persson, som varit med från allra första början då boulen infördes i Ystad Båtklubb.

2016 var ett aktivt år vad avser deltagande i externa tävlingar av olika karaktär. Arbetet med att få till stånd inomhusbanor gick vidare och en skrivelse till Ystad Industrifastigheter angående att få hyra en lokal på Disponentgatan ledde till avslag då den begärda hyran var långt över vår förmåga.

Vid årsmötet 2017 hade medlemsantalet ökat så mycket att vi måste söka nya lokaler för såväl årsmöte som julfest. Vid årsmötet var 26 medlemmar närvarande medan antalet betalande medlemmar var 73 st.

Årsmötesförhandlingarna var Bo Lagergrens sista som ordförande. Det var också den gamla styrelsens sista, då såväl Bo som Jens Hansen av sagt sig vidare arbete. Till ny styrelse utsågs Sten Lellky, ordförande, Håkan Karlsson, sekreterare, Lars Andersson, vice ordförande och som bärare av kontinuiteten Per-Arne Bengtsson som kassör.

September 2018 Bo Lagergren